

סגל, מזכירות וחברי המשכן היקרים. בשם הסטודנטים המסיימים את לימודיהם בשנה זו, אנו רוצים לברך ולהודות לכם על תקופה של למידה, הקשבה, השקעה וחום אין קץ שבאה על סיומה בימים אלו ממש.

הלמידה בחוג למוסיקה במשכן לאמנויות הייתה חוויה נעימה ובלתי נשכחת בזכות היחס האישי שלכם, סגל ומזכירות החוג וכמובן הסטודנטים במשכן כולו. המשכן, על חלונותיו הגדולים המשקיפים אל נוף המפרץ, מעורר ההשראה, והאווירה החמימה של באיו מהווה בית מאפשר, שבו אפשר ליצור יחד עם אמנים מתחומים שונים. בחוג זכינו לפגוש אנשים שרואים אותנו קודם כל כבני אדם, בין אם במזכירות, בקרב עובדי התחזוקה או בקרב המרצים. המפגש עם המרצים בחוג היווה לנו מפגש מלמד, שלא רק עסק בהנחלת גופי ידע על תקופה זו או אחרת בתולדות המוסיקה או על הדרכים שבהן פתר באך דיסוננטים, אלא גם מפגש שהנחיל לנו אופני הסתכלות וחשיבה חדשים, גמישים ויצירתיים על מוסיקה; מפגש שגם היה מפגש אנושי וחינוכי משמעותי עבורנו.

המשכן הוא לא רק בטון, זכוכית ומתכת אלא הוא בעיקר השוכנים בו דרך קבע.

לטל, רלי ונורית היקרות, תודה על כך שעשיתם את הבלתי אפשרי לאפשרי, עזרתן, תמכתן וחיברתן את הקולאז' הזה לכדי יצירה אחת.

עאדל, חיים, תומר ושאר עובדי המשק והתחזוקה- אנו חבים לכם את התפקוד היומיומי של המשכן ואת אפשרור הגחמות שלנו.

למיכל מפיקתנו היקרה, תודה לך על ההשקעה, הנכונות, היצירתיות ועל העשייה.

למאירה היקרה, תודה על ההשקעה, האכפתיות והחום האימהי.

לוועד הסטודנטים שלנו, שמתנדב ופועל מתוך רצון אמיתי וטהור לקדם את תלמידי ופעילות החוג.

ולמרצנו שליוו אותנו לאורך כל הדרך:

תייסיר היקר, תודה לך על חשיפה לתרבות מוסיקלית מדהימה, על שיעורים מרתקים, מהנים וחוויתיים.

אביגיל, תודה על השיעורים מגניבים באווירה של חדות למידה, של יצירתיות ומחשבה מחוץ לקופסא.

אלון היקר, תודה על הידע הרחב ששיתפת אותנו בו, על השיעורים המרתקים והיחס האישי לכל סטודנט.

ענבל, הידע הרחב והתשוקה למוסיקה ריתקו אותנו כל פעם בשיעוריך ולקחו אותנו למחוזות שונים על ציר ההיסטוריה של תולדות המוסיקה. נגינתך המופלאה, העזרה לסטודנטים, הסבלנות, והנעימות שאת מביאה לכל מקום ראויים להערכה אין קץ.

עודד, איתך הפלגנו על כנף הדמיון בין אסוציאציות שונות ומשונות, מוסיקה והומור, חלמנו יחדיו ויצרנו אין סוף. תודה.

אריק היקר, שיעוריך הבלתי נשכחים והנבונים כל כך, שנינו, נכונותך לעזור, ועצם האדם שאתה איתנו תמיד.

איתן, תודה על כל חיוך, עצה, על האוזן הקשבת, על ההתעניינות, על הנכונות המתמידה ועל הערכים האנושיים והמוסיקליים שהנחלת לנו.

יובל, תודה על זה שאפשרת לנו ללמוד ולפרוח תחת הבית הזה שנקרא החוג למוסיקה. תודה על ההקשבה, היחס האישי, על המאמצים וההשקעה האינסופיים ועל ההומור החינני. אנו חבים לך שנים נפלאות של עשייה ויצירה. החוג למוסיקה הוא מקום שלא קופא על שמריו – הוא מתפתח וצומח, והרבה מכך בזכותך.

אוהבים וכבר מתגעגעים בוגרי החוג.